

Generalforsamling Borgerforeningen for Laven og omegn 2008.

Formandens beretning.

Endnu et år med godt gang i den.

De ”faste” arrangementer.

Juletræstænding :

Traditionen tro mødtes vi kl. 16 og sanger nogle af julens sange. Henrik og Peter spillede trompet så ikke et øje var tørt.

Til alles glæde havde Julemanden tid til også i år at komme forbi Laven, med godteposer. Han lavede lidt gøgl med børnene og alle var glade. Rensdyret var igen i år sponsoreret af gl. Laven rideskole. Dejligt at så mange var mødt op, trods det meget truende vejr. Der blev uddelt 70 godteposer, så Laven er fortsat en rigtig børneby.

Jule hygge for seniorer

16 var mødt op til arrangementet i gl.Laven børnehaven. Børnehaven var som altid flot pyntet til jul, og de helt rigtige omgivelser til et senior træf. Alle havde en hyggelig eftermiddag. En stor tak til Hanne og de andre i børnehaven, for lån af lokaler og ikke mindst det flotte julebord.

Fastelavn:

Festen foregik i Linå forsamlings hus, søndag d. 3/2. Der var mødt ca. 140 op hvoraf 80 var udklædte børn.

Vi slog katten af tønden i 3 aldersgrupper, så også de små kunne komme til.

Der var præmie til de tre bedst udklædte. Blandt de små vandt den lille røde fe. I mellemgruppen vandt den flotte klovn, og blandt de store vandt den frække enarmede tyvknægt (spilleautomat).

Sankte hans

Trods det kolde vejr havde rigtigt, mange kun lidt frysende borgere, fundet frem til årets sankthans bål.

Vi havde på grund af vejret aflyst den store grill, men børnebål med snobrød blev flittigt benyttet.

Campingpladsen havde sponsoreret snobrødsdej, og mere end 50 snobrød blev bagt.

Borgerforeningen solgte øl og vand, med en mindre fortjeneste til afholdelse af udgifter i forbindelse med aftenen.

Henrik Hedin holdt årets bårtale. En flot og aktuel tale (se nedenstående). Det lykkedes (næsten) at holde byens lidt urolige elementer i ro, hvilket må siges at være en flot præstation. Så en stor tak til Henrik Hedin.

Sommerfest:

Rigtigt mange børn og deres voksne havde fundet vejen ned til søpladsen lørdag eftermiddag.

Pilekast, flødebolle skydning, blev flittigt prøvet.

Børnene holdt loppemarked og meget legetøj skiftede ejermænd.

Mange af børnene havde bagt kager til den store kage konkurrence, den flotteste kage var bagt af

Jonatan. Glasuren var et flot byskilt.

Om aftenen var der fest i teltene, hvor Laven byorkester traditionen tro lagde gaderne øde med deres store repertoire.

Den medbragte mad blev nydt, og ved dessert konkurrencen blev vinderen endnu engang en Dagnæs, denne gang Nikolaj.

Den berømte Næsefløjte trio brillierede med endnu et show, som sender Pallesen og Pilmark ud i glemslen.

Da byorkestret blev trætte, eller var de blot blevet hæse, fandt andre pladser på scenen, og der blev jammet til den lyse morgen.

Generalforsamling:

Ud over de faste arrangementer var borgerforeningen med arrangør af festen Scenen er vores. Et fællesarrangement med Alling beboerhus og nogle af ”igangsætterne” i byen (tak til Gert, Henrik og Mads)

Festen var en stor succes, mere end udsolgt.

Fantastisk at se hvor meget musik og gøgl der findes i området.

Stiftelsen af en Lokal histories forening:

Borgerforeningen tog initiativet til indsamling af historisk materiale fra området. Der her været en del mødeaktivitet, og en del materiale er indsamlet. Der er stiftende generalforsamling d. Borgerforeningen vil fortsat bakke op om initiativet.

Lokalrådet

Fællesmøder i Lokalrådet, ca. 4 gange om året.

Møderne er for at give energi til de forskellige foreninger i området, og samtidigt en mulighed for Lokalrådet at få mere at vide om hvad der sker i området.

Borgerforeningen har valg at lade Lokalrådet arbejde videre med lokalplansforslagene, som fremover hedder en kommune plan.

Det har været et meget slidsomt arbejde, og til tider er det svært for en forening der ikke repræsenterer alle borgere i byen at tage beslutninger der kan have indflydelse på ”andres ønsker”.

Toget

I Februar begyndte togene pludselig at tude når de ankom til Laven.

Voldsomt generende. Vi tog derfor kontakt til Banedanmark, efter ca. ½ års skrivelser frem og tilbage samt indslag i medierne, fandt Banedanmark og Banestyrelsen frem til en løsning.

Desværre har lokoførerne tilsyneladende svært ved at acceptere løsningen derfor er der fortsat nogle der tuder.

Det er vigtigt for et mindre samfund som vores at der en forening der kan knytte borgere sammen, det gør mig trist når nogen siger ” det har vi ikke lyst til at støtte, eller vi har gjort vores del.

Der er mange af arrangementerne som alle ville være kede af ikke fandtes.

Husk det og sig det til jeres naboer og venner.